

Horst, 24 december 2010

Beste Ereleden, leden en vrijwilligers van Hovoc,

Het jaar 2010 loopt langzaam ten einde. Een jaar dat *verdriet, tegenslag* en *teleurstelling* heeft gekend. Maar ook *vreugde, hoop* en *geluk*.

Het leven is een aaneenschakeling van deze momenten. Hoe groot of klein dan ook. Soms onverwachts, op het verkeerde of juist op het goede moment. De mens is, denk ik, van nature een positivist en dat is maar goed ook. Steeds pak je de draad weer op, bekijk je het leven weer positief, ga je ervoor, maak je nieuwe plannen en sla je nieuwe wegen in.

In het jaar 2010 hebben wij, mensen van Hovoc, ook de donkere kanten van het leven ervaren. Toch blijft iedereen positief. Overheerst het goede gevoel en de warmte naar elkaar toe. We blijven genieten van mooie momenten in het leven. Dat is maar goed ook!

Wij, het bestuur van Hovoc, wensen dan ook iedereen een gezellig Kerstfeest en een goede jaarwisseling. Dat 2011 voor iedereen een positief, sportief en vooral een gezond jaar mag worden!

Namens het gehele bestuur,

Wim Freriks,
Voorzitter

